

Bomensprookjes op Bleijendijk

Vrijdag 19 oktober

13 uur en 15 uur

De beuk, de eik, de berk, de wilg, ze zijn de koningen en koninginnen van het woud. Over hun macht en kracht bestaan magische verhalen. Nog los van de magische wezens, zoals elfen en heksen, die in deze woudreuzen wonen.

Ga mee door het woud der boomreuzen. We laten ze hun verhalen fluisteren, luisteren naar de geheimen die in hun bladeren ritselen. We zoeken elfen, de toverstaf van de koningin der heksen en we gaan het geluk vangen. We drinken een warme beker eikeltjescacao.

Mooi, leuk en interessant. Voor grote en kleine kinderen..

Op Landgoed Bleijendijk in Vught

Start wandelingen om 13 uur en 15 uur

Duur wandeling: ca 1.5 uur. We wandelen niet ver, maar trek wel stevige schoenen aan!

Prijs per wandeling

Volwassenen 10 euro

Kinderen 7,50

Gezinsticket 30 euro

Ouder-kind-ticket 15 euro

Inclusief beker eikeltjescacao en spekloasiemenneke.



Aanmelden graag via www.wandeloogst.nl of info@wandeloogst.nl